



Nog geen vakantieplannen gemaakt? Waarom overweegt u eens geen bezoeken aan een bed and breakfast? Wereldwijd zijn er streekgenoten te vinden die zelf zo'n zaak in het buitenland openen. Vandaag gaan we op bezoek bij Kristin en Wim, die hun Berlaarse viswinkel vruilden voor Italië.



## BERLAAR

Voormalige uitbaters viswinkel hebben het nu helemaal naar hun zin in hun Italiaanse B&B

# “Je hoort hier alleen het gerinkel van de belletjes van de schapen”

Jarenlang stonden Kristin Hermans (57) en Wim Hubert (56) in Berlaar bekend als het koppel dat viswinkel LB Visateltje in de Dorpsstraat runde, maar tegenwoordig ontvangen ze gasten in hun bed and breakfast in Italië.

Exact 28 jaar hielden ze hun bekende vishandel draaiende, maar dan namen ze een grote beslissing. “Onze zaak draaide goed, maar na al die jaren was het een routine geworden en het dreigde een sleur te worden”, vertellen Kristin en Wim.

Op een manier waren de twee, beiden afkomstig van Koningshooikt (Lier), misschien wel voorbestemd om ooit naar Italië te verhuizen. “We hebben elkaar tijdens een reis met onze ouders naar Italië leren kennen. De interesse voor elkaar is gebleven, net als de interesse voor Italië. In oktober 2014 hebben we deze B&B gekocht in Petriano, een dorpje in Le Marche, in het midden van Italië, nabij de Adriatische kust. Het is hier zo mooi als in Toscane, maar veel minder toeristisch en druk. Ideaal, vonden we.”

De rust hier is een grote troef. “Onze oprit is een kronkelend pad van 600 meter lang en onze burens zijn boeren. Meestal is het enige wat we hier horen het gerinkel van de belletjes van de schapen in de omliggende weides.”

### Niet alleen 'dolce far niente'

De twee trokken in een bestaande B&B in een gebouw uit 1700 in. Er zijn kamers voor vier koppels, plus twee appartementen. De Berlaarnaars lieten ook een zwembad graven om de warme zomermaanden comfortabel te overbruggen. “We hebben het oude, landelijke gebouw ingericht met moderne elementen. De naam Capotorto hebben we gehouden. Die verwijst naar een familie die er vroeger woonde en betekent ‘gedraaid hoofd’. Dat is wel van toepassing op ons. Na 28 jaar hebben wij ook ons hoofd gedraaid richting een ander leven.” Dat werd het ook. “We beleven hier onze droom. Dat wil niet zeggen dat het hier altijd *dolce far niente* is, er wordt ook hard gewerkt en stilzitten is niet ons ding. Gasten in de watten leggen, fietstochten, wandelingen en autorijstippen, uitstappen, uitstappen in welke dorpjes je de beste pasta en gelato



Een overzichtbeeld van de B&B met zwembad in het uitgestrekte landschap van Petriano. FOTO: AK

### Wim en Kristin Zaakvoerders

“We kunnen hier gewoon onszelf zijn, zonder een toneeltje te moeten opvoeren.”

ee, dat is toch iets anders dan dag in dag uit in de winkel staan. We plukken hier ook druiven, olijven, vijgen en kweepeeren rond het huis om er dan iets lekkers van te maken.”

“We trachten de gasten het gevoel van een authentiek stukje Italië te geven. Dat doen we met een hartelijke, ongedwongen ontvangst en een uitgebreid ontbijt, wat toch wel atypisch is voor Italianen. Verder nemen we de Italiaanse kookgewoontes hoofdzakelijk over. Je hebt hier gewoon veel tomaten, courgettes en aubergines, dan moet je geen stoofvlees met frieten gaan maken. Een Belgische frietkroket hebben we hier zelfs niet.”

“Of dit avontuur ons veranderd heeft? Mensen die ons kennen, zeggen dat onze mentaliteit al wat meer Italiaans is geworden. Als we nog eens in Berlaar zijn,



Kristin en Wim aan hun B&B. FOTO: AK



Een kamer in Capotorto. FOTO: AK

dan valt het ons alleszins op hoe gejaagd de mensen er zijn. Ze lopen snel over straat, terwijl je hier alles rustiger doet en een babbel-

tje doet als het kan. We zijn veel minder gestresseerd. We genieten nog altijd van het landschap, dat went blijkbaar niet.”

### TO DO'S in Le Marche

- Bezoek aan het levendige Pesaro: de iets mondainere badplaats en stad van Rosolini, ligt op 25 kilometer.
- Bezoek aan Urbino, op 10 kilometer: wordt beschouwd als de bakermat van de Italiaanse Renaissance en is Unesco Werelderfgoed.
- Fietsen: racefietsen, e-bikes en mountainbikes te huur bij Mondo Bici.
- Wandelen: bewegwijzerde wandelingen en mountainbiketrails onder andere in het Parco Naturale del Monte San Bartolo.
- Golf: negen holes op de Monte San Bartolo.
- Paardrijden: op een 3-tal kilometer bevindt zich Urbino Horses, voor rijlessen en wandelingen. (bep)

Aanvankelijk dachten de twee dat ze in de wintermaanden zouden terugkomen naar ons land, maar dat is anders uitgedraaid. “In de winter zijn er geen gasten, maar doen we wat onderhoudswerk en nemen we wat meer tijd voor de dingen die we graag doen. We komen alleen naar België voor de verjaardagen van onze dochters Sanne en Lien in februari en oktober. De feestdagen vieren we ook altijd in België. Als onze dochters ooit aan kleinkinderen zouden beginnen, dan willen we ze natuurlijk wel geregeld zien. De afstand tot Berlaar is maar zo'n 1.300 kilometer. Dat is een dagje autorijden, dat is niet onoverkomelijk.”

“Het is hier heel aangenaam om te werken en te leven omdat we gewoon onszelf kunnen zijn, zonder een toneeltje te moeten opvoeren. Een stukje Berlaarse gezelligheid mixen met een rustgevende locatie in *la Bella Italia* is geen zware job. Als we over 'thuis' spreken, dan bedoelen we daar tegenwoordig onze Italiaanse stek mee. Zo voelen we het echt aan. Als we dat gevoel kunnen overbrengen naar onze gasten, dan zijn we content.”

### BERT PROVOOST

www.capotorte.be